

In onze handen

Zijn stem zal niet meer klinken
op het meer van Gennesaret,
in de synagoge van Kafarnaüm
of in de wandelgangen
van de tempel.

Hij legt ons het woord
dat leven geeft
in de mond
om het te laten klinken
tot aan de einden der aarde.

Zijn handen zullen niet meer
de kinderen van Galilea zegenen,
ze zullen niet meer de zieken
langs de weg genezen,
zijn handen zullen niet meer troost
doen dalen
op de hoofden van zondaars
en verstotenen.

Hij legt ons de werken
van barmhartigheid in handen,
opdat de wereld troost, vergeving
en genezing vinden zal.

Nu Hij niet meer zal gaan
op de wegen van zijn geboorteland,
wordt heel de wereld heilig land.

Hij roept Hij ons allen op
de aarde te maken tot een plaats
waar mensen in vrede leven;
uit zijn op elkaars wél-zijn.

(naar Kees Pannekoek, Het gaat om wat stroomt, 96)

Opdat wij zouden doen als Hij

Opdat wij zouden doen als Hij,
deed Hij zijn woorden lichten,
als vlammen over ons verspreid,
een lach op de gezichten:
een vuur dat door zijn gloed
de kou verdwijnen doet
en duisternis doet zwichten.

Dat lichtend woord geeft Hij ons mee;
het is ons op het hart gebonden.
En als wij doen zoals Hij deed,
klinkt het uit vele monden:
het woord dat vreugde geeft
aan wat op aarde leeft
als het weerklank heeft gevonden.

De blinde mensen zullen het zien
en horen zal de dove,
het woord dat werkt in allen die
met hart en hand geloven:
een vuur dat branden zal
op aarde overal
als wij de vlam niet doven.

(naar Kees Pannekoek, Het gaat om wat stroomt, 100)

...die man uit Nazareth

*Waar halen mensen de moed vandaan
om op te staan met open ogen,
het hoofd rechtop op weg te gaan
gewoon hun eigen weg.*

*Waar halen mensen de moed vandaan om te spreken
recht op de man af, ongewapend, onbevreesd
gewoon met hun eigen woord.*

*Waar halen mensen de moed vandaan
om goed te doen en weg te schenken
zonder winst en zonder belang
gewoon hun eigen hart*

*Van die man uit Nazareth
die ons op het spoor van de vrede zet
en het goede woord dat hij tot ons zegt;
De Liefde die Hij in ons hart heeft gelegd.*



Peter Bovendorp Theo Hop Hans Kelder
thbhop@gmail.com

Ria van Duijn



zondag 6 april 2024
1e zondag na Pasen
Uitgeest, Prot. Kerk
'Vandaag geloven...'

Om vòòr de dienst te lezen:

De paasvuren zijn uitgedoofd. Ik kom uit een streek, de Gelderse vallei, waar dat een jaarlijks terugkerend gebeuren was. Wat het vuur met Pasen te maken heeft weet ik echt niet. Geeft vuur nieuw leven? In ieder geval hield het de jeugd van de straat...

We openen onze viering met **Psalm 81**. Dat is de eerste Psalm die ik als kind geleerd heb: 'Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig op mijn trouwverbond...'. Ik zal er als kind niets van begrepen hebben... De melodie; die was eenvoudig.

Na de woorden van priester Loed Loosen zingen we **Lied 973**. De dichter Delores Dufner, OSB, (*1939) is een non uit de VS. Ze behoort tot de belangrijkste RK lieddichters sinds het 2e Vatikaanse Concilie. 'U roept ons, Christus, uw gezicht te zijn'; let goed op de teksten.

De lezingen beantwoorden we met **Lied 653**. Een bekend Paaslied van Ad den Besten (1923-2015). In het lied wordt Jezus uitgebreid bezongen. De melodie is van Duitse oorsprong; van een jurist die veel met muziek ophad.

Na de uitleg klinken enkele coupletten van **Lied 912**. Een bekend lied uit de Engelse kerk. De dichter, Frances Havergal (1836-1879), had een zwakke gezondheid. Haar liederen beurdten haar op. Daarom is het zo goed om liederen te lezen. De melodie komt uit de Duitse kerk.

We sluiten de dienst af met een lied van een hedendaagse dominee. Met dit lied ontving hij een prijs vanwege de mooie tekst. Vooral de laatste zin is bijzonder: 'Zaaï twijfel in mijn geest als ik U te zeker weet'.

We hebben een goede viering met elkaar!.

Voorb.: Licht komt om ons heen
als de woorden van God klinken.
De woorden willen zijn als een baken,
waarop we ons richten, dag en nacht.

Bemoediging (naar Psalm 81)
(we gaan staan)

Juich voor onze God!
Zing en speel;
laat het klinken!
Buig niet voor vreemde goden;
leeg zullen ze je zuigen.
Leef uit mijn Verbond;
ontvangen zul je wat je nodig hebt.

Zingen: Psalm 81:1, 4 en 9 (we gaan zitten)

Lezen: (Loed Loosen, uit Kees Harte, Er zijn woorden voor 149
Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen -
dáár kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste -
dáár kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan herkennen
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten,
als breekbare reisgenoten -
dáár kan het Koninkrijk van God komen.

Waar mensen van elkaar willen weten,
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet -
dáár kan iets van God gebeuren.

God komt nooit met vertoon van macht.
Maar in ogen van zwakken en weerlozen
zie je het licht van zijn Gelaat.

Zingen: Lied 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

Voor de de Schrift openen
Heer, leg uw woorden in ons neer;

opdat Uw boodschap ons steeds weer
bemoedigt, sterkt en inspireert
en ons het goede leven leert.

Lezen: Genesis 3:1-7

Zingen: Lied 653:1 (Zing nu de Heer, stemt allen in)

Lezen: Johannes 20:19-25

Zingen: Lied 653:3 en 4

Uitleg

Orgelspel

Zingen: 912:1, 2, 4 en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)

Gebeden

Collectes

Zingen: Lied 183 (wijs Psalm 146)
(tekst uit Zangen van zoeken en zien)

Wees de grond onder mijn voeten,
wees het dak boven mijn hoofd.
Wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put:
Liefde, vrede en geluk.

Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
En geef steeds betekenis
Aan de vraag wat leven is.

Wees de ziel van mijn gedachten,
Wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
Mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
Met Uw Geest en geef ons kracht.

Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.

Zegen

Ga met ons mee, God,
wees ons tot zegen;
dat wij het goede
mogen ervaren.
Dat wij het goede
mogen geven
aan mensen om ons heen.
Dat de geest van Jezus
ons mag vervullen,
in ons mag werken.
Dat we vol zijn
van uw vrede.

Zingen: uit Lied 340B



Afsluitend orgelspel

Koffie/thee ea drinken
...met nagesprek

Enkele teksten:

Gebeden
veranderen de wereld niet.
Gebeden veranderen ménsen.
En ménsen
veranderen de wereld
Albert Schweitzer