

Enkele teksten:

Niet in koude leerstellingen,
niet in harde zekerheden
bent U te vinden.
Slechts in liefde
bent U te vermoeden.

In de hartverwarmende inzet
van de ene mens voor de ander.
In de bescheiden trouw
van wie lijdt in het leven.
bent U te vermoeden.

Niet op tronen.
Niet ver boven ons verheven
bent U te vinden.
Slechts in liefde
bent U te vermoeden.

In mensen
met opbeurende woorden
en met daden die recht doen.
In mensen
die vertrouwen schenken
en de droom
in een nieuwe wereld
niet opgeven

Niet in de wereld
van macht en prestige.
Niet in de wereld
van verdachtmakerij
en buiten spel zetten
bent U te vinden.
Slechts in liefde bent U
te vermoeden.

Wie dáár zoekt,
zal vinden...
zal gevonden worden
door de Liefde
die U zelf bent.

(Marinus van den Berg,
Om levensmoed 15)

Geloofsbelijdenis (M.v.d. Berg Een nieuw begin, 28)

Ik geloof dat God niet anders is
dan liefde en barmhartigheid.
Hij kan het niet verdragen
als mensen lijden ondervinden.
Hij heeft daarom Zijn Stem laten horen
in het Goede Woord,
het Woord dat ons op het spoor zet
van liefde en menselijkheid.

Ik geloof dat God
het onophoudelijk verlangen is,
dat er een einde zal komen aan alles
wat de mens en deze aarde afbreekt.
God wil dat er voedsel en vrede komt
voor alle dag
en doet een voortdurend beroep op ons mensen,
dat wij barmhartig zijn voor elkaar.

Ik geloof dat God niet als een heerser troont
ver van ons vandaan,
zoals aardse heersers en machten.
Ik geloof dat God zich verborgen ophoudt
in de zwervende en lijdende mens.
Ik geloof dat God ons aankijkt
door de ogen van de mens naast ons
die smeekt om liefde en barmhartigheid.

Ik geloof dat God de Stem is
die ons telkens weer roept om de mens te zijn
van wie goedheid en medeleven uitgaat.
Ik geloof dat God zijn vertrouwen in ons
niet heeft opgegeven.
Hij heeft ons Zijn Liefde gegeven,
opdat ook wij in staat zijn
te leven in de Geest van liefde
die opbouwt en alles nieuw maakt.



Peter Bovendorp Theo Hop Hans Kelder
thbhop@gmail.com

Ria van Duijn



zondag 8 oktober 2023
19e zondag na Pinksteren
Akersloot, Prot. Kerk
'Wie en waar is God...?'

Om vòòr de dienst te lezen:

Het verbaast me telkens weer dat om de drie jaar dezelfde Bijbelgedeelten aan de orde komen in onze kerkdiensten. De keuze van de Bijbelgedeelten zijn heel selectief. Je kunt ook zeggen behoorlijk eenzijdig. Jaren geleden hadden we dit rooster nog niet. Toen passeerde de Tora, de vijf boeken van Mozes, 'de grondslag van het joodse geloof'. We zijn er toen doorheen gekropen; uiterst boeiend.

Ik stel vanmorgen een concrete vraag: 'Wie en waar is God...?' Ik maak het mezelf wel moeilijk. Dat wordt het achterste van de tong laten zien. Misschien komt u met meer vragen te zitten dan dat u antwoorden krijgt. Maar zo'n concrete vraag moet toch ook aan de orde kunnen komen.

We openen de dienst met een lied van Ds. Reinier Kleijer. Het zijn woorden bij Psalm 138:7 en 8.

Eén van de mooiste Liedboekliederen vind ik **Lied 973**. Het lied verwoordt zo mooi waar het bij geloven om gaat. Het is van een Amerikaanse non, Delores Dufner.

Psalm 119 is een loflied op de wetsregels, die Israël heeft gekregen. We zingen dit op de melodie van Bernard Huijbers, zoals die voorkomt in Gezangen voor Liturgie.

Lied 422 is van de hand van Ds. Arne Jonges. Dit lied laat ik graag zingen na de verkondiging: 'Laat de woorden vruchten dragen!'

We sluiten af met **Lied 981**, gemaakt door Huub Oosterhuis. 'Op de fiets van Winsum naar Groningen', vertelde hij mij eens. Het is een van zijn oudste liederen. Het spreekt van mensen die voor elkaar bestaan. Dáár is God in ons midden: 'Dáár zult Gij ons niet ontbreken'. We hebben een goede viering met elkaar!.

Voorg.: Licht komt om ons heen
als de woorden van God klinken.
De woorden willen zijn als een baken,
waarop we ons richten, dag en nacht.

Bemoediging (naar Psalm 138, Huub Oosterhuis)
(*we gaan staan*)

God heeft mij gesterkt diep vanbinnen.
Moet ik door het oog van de naald,
Gij haalt mij erdoor; Gij voor eeuwig
vriendschap, ontferming, trouw.
Gij laat nooit varen uw werk,
het broze werk van uw handen. (*we gaan zitten*)

Zingen: naar Psalm 138:7 en 8, (wijs Lied 237)
R.Kleijer, Hemeladem Lied 4



Als ik door te- gen-spoed ge plaagd



wan-ho-pig om een hou- vast vraag,



weet ik Uw stem die tot mij spreekt,



mijn spra- ke- loos-heid o- pen- breekt.

Wanneer de twijfel aan mij knaagt
en ik mijn last niet meer verdraag,
weet ik in die ellende dat
Uw hand mij eindeloos omvat.

Als ik door dreiging en gevaar
het leven als absurd ervaar,
weet ik Uw liefde die mij leidt
en uittilt boven zinloosheid.

U laat niet los wat door Uw hand
zorgvuldig in mij is geplant
en met Uw trouw die mij bevrijdt
gidst U mij door mijn levenstijd.

Lezen: Vredeslied (R.Kleijer, Hemeladem Lied 21)

Vrede is aan het verdwijnen
doordat leiders wereldwijd
steeds meer lijken gaan op zwijnen, *)
- toonbeeld van onmens'lijkheid.

Vrede wordt steeds meer verijdeld
door de waanzin van de macht;
wereldwijd wordt er gegijzeld,
mensen worden omgebracht.

of van huis en haard verdreven,
in een hel-land uitgemoord.
VREDE wordt niet meer geschreven,
VREDE wordt niet meer gehoord...

VREDE - nooit mag dat verstommen,
niet door politiek gebral
of door tanks en door kanonnen
waarmee alles wordt verknald.

Vrede is ons aller opdracht,
meer dan haat, geweld en moord;
om het leven dat ons toelacht.
VREDE heeft het laatste woord.

*) G.Orwell, Boerderij der dieren

Zingen: Lied 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

Voor de de Schrift openen

Heer, leg uw woorden in ons neer;
opdat Uw boodschap ons steeds weer
bemoedigt, sterkt en inspireert
en ons het goede leven leert.

Lezen: Deuteronomium 4:44, 5:1-3 en 6:1-3

Zingen: Psalm 119:64 (*wijs Lied 942*) (*Een smekeling, zo kom ik*)

Lezen: Psalm 119:1-16

Zingen: Psalm 119:65 en 66
(*wijs Lied 942*)

Uitleg

Orgelspel

Zingen: Lied 422
(*Laat de woorden, die we hoorden*)

Gebeden

Collectes

Zingen: Lied 981:1 en 2 (*Zolang
er mensen zijn op aarde*)

Zegen

Ga met ons mee, God,
wees ons tot zegen;
dat wij het goede
mogen ervaren.

Dat wij het goede
mogen geven
aan mensen om ons heen.

Dat de geest van Jezus
ons mag vervullen,
in ons mag werken.

Dat we vol zijn
van uw vrede.

Zingen: uit Lied 340B



A - - men, A - -



men, A - - men.

Afsluitend orgelspel

**Koffie/thee ea drinken
...met nagesprek**