

Orde van dienst

Kerstmorgen 25 december 2023
Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Dorpskerk, Dielofslaantje te Akersloot

Verhaallijn: Daar word je mens van!

Voorganger: ds. Hanneke Ruitenbeek
Organist: Dirk van Egmond
Lector: Els Vlasblom
Ambtsdrager: Corrie de Bruijn



Orgelmuziek voor de dienst

Zingen voor de dienst Lied 477: 1, 3 en 4 'Komt allen tezamen'

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

Het Licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.

Welkom door de ambtsdrager van dienst

Aansteken van de kaarsen

Openingswoorden

v. Een kind is ons gegeven, teken van ons kwetsbaar leven,

a. Licht in donkere tijden

v. Een woord is ons gegeven, Woord dat rond zingt door de tijd

a. Woord van liefde, hoop en leven

v. Woord van visioen van vrede, gedroomd, verwacht, gebeden

a. Woord van toekomst, hier en nu

v. Een kind is ons gegeven, teken van ons kwetsbaar leven

a. Licht in donkere tijden

Zingen Melodie: Away in a manger

Het is of de wereld,
vandaag weer begint,
want hier in het duister
verschijnt ons een kind:
een kind van de hemel,
en dat ons bevrijdt
van vrees en van beven
voor nu en altijd.

Vandaag wordt het wachten
van eeuwen beloond:
God zelf is het leven
dat onder ons woont:
een kind van de hemel
en dat ons bevrijdt
van vrees en van beven
voor nu en altijd.

Over deze viering

Gebed met oog op de wereld

Zingen Lied 496: 1 en 3 'Een ster ging op'

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot
die nacht begon zijn rijk.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Lezingen Genesis 1: 1 - 5 en Johannes 1: 1 - 5 en Johannes 1: 14

Zingen Melodie: Lied 316 'Het woord dat u ten leven riep'

Gods woord gaf al het zijn een plaats
het schiep de dingen, mensen 't laatst,
opdat zij altijd zouden weten:
de zin van heel hun aards bestaan,
en dat zij naar Gods toekomst gaan,
maar ook hun oorsprong niet vergeten.

Wij zijn soms van die weg gedwaald,
toch is het woord weer neergedaald,
als mens nu, om ons te bevrijden.
Het teken is een helder licht
dat afstraalt van zijn aangezicht;
een lamp die onze voet zal leiden.

Het eerste gedeelte van het gedicht Johannes 1, 14 van Jorge Louis Borges

*Deze bladzij zal niet minder raadselachtig zijn
dan die van Mijn heilige boeken (...)
Ik Die ben was en Die zal zijn,
vervaardig mij opnieuw tot taal,*

*die tijd is en embleem.
Wie met een kind speelt speelt met iets
vertrouwds en raadselachtigs,
ik wilde spelen met Mijn kinderen.
Ik woonde onder hen, verbaasd, vertederd.
Door toedoen van een wonder
werd ik merkwaardigerwijs geboren uit een schoot.
Ik leefde in betovering, gekerkerd in een lichaam
en in deemoed van de ziel.
Ik leerde het geheugen kennen,
een munt die nooit hetzelfde is.
Ik leerde de hoop en de vrees kennen,
die twee gelaten van de onzekere toekomst.
Ik leerde de wake en de slaap en de droom kennen,
de onwetendheid, het vlees,
de logge labyrinten van de rede.*

Zingen Lied 494: 1 en 2 'Vanwaar zijt Gij gekomen'

Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in ieders mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Overweging

Zingen Lied 513: 1, 3 en 4 'God heeft het eerste woord'

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn Rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde,
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Collecte Kinderen in de Knel.

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Ze stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.



Gebeden

Slotlied Lied 487: 1 en 2 'Eer zij God in onze dagen'

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen,
roep op aarde vrede uit.

Gloria, in excelsis Deo (2x).

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.

Gloria, in excelsis Deo (2x).

Wegzending en Zegen

