

Steun de MAMAS

Meer dan 3 miljoen kinderen in Zuid-Afrika leven in extreme armoede. Zoals de 3-jarige Khubi, die vaak met honger naar bed gaat.

Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij helpen kinderen als Khubi en zorgen voor voeding, medische zorg, scholing, en liefdevolle aandacht. Zij staan op voor de meest kwetsbare kinderen, maar kunnen dit niet alleen. Juist nu is uw hulp harder nodig dan ooit.

“Het bestrijden van armoede is geen daad van liefdadigheid. Het is hooguit réchtvaardigheid.”

Nelson Mandela



De MAMAS zijn sterke Zuid-Afrikaanse vrouwen die niet kunnen aanzien hoe kinderen lijden onder armoede. Zij kijken niet weg maar komen in actie.



In Zuid-Afrika groeien nog altijd miljoenen kinderen op in een keiharde realiteit van honger, uitsluiting, geweld en verwaarlozing. Dat moet veranderen!

De MAMAS organiseren dagelijkse zorg, van een boterham tot een schooluniform. Zij lopen met de kinderen mee, tot ze op eigen benen kunnen staan.

MAMA Ingrid maakt het verschil

“Wij creëren een veilige plek waar de kinderen zeker zijn van een dagelijkse maaltijd, hulp krijgen bij het maken van huiswerk, kunnen spelen, leren en plezier hebben.”

Kwetsbaar kind wordt krachtige MAMA

“Twaalf was ik toen mijn moeder overleed en ik voor mijn twee zusjes moest zorgen. Waar waren we geweest zonder de MAMAS? Zij redden ons van de armoede. Nu wil ik andere kwetsbare kinderen hoop geven.”

Claudia was twaalf toen haar moeder overleed. Ze bleef achter met haar twee zusjes, de ene acht jaar, de ander nog een baby. Ze hadden niets. Van de ene op de andere dag was kleine Claudia moeder. Het was aan haar ervoor te zorgen dat haar zusjes te eten hadden, veilig waren, gezond bleven. Het was aan haar hen te beschermen tegen het geweld van hun alcoholistische vader, die aanwaaide wanneer het hem uitkwam. Het was aan haar haar zusje naar school te sturen. Zelf had Claudia geen tijd meer voor school. Ze zorgde voor de baby.

De MAMAS veranderen levens

Gelukkig zocht Claudia's juf contact met de MAMAS van NorSA. De drie meisjes werden meteen opgenomen in het programma en in een pleeggezin geplaatst. Hier werden ze onderdeel van een liefdevolle familie. Hier kon Claudia tot rust komen, rouwen om haar moeder, onbezorgd spelen en naar school gaan. NorSA bleef bij haar, ook toen ze volwassen werd. Ze kreeg de kans te studeren en ging op kamers. Inmiddels is Claudia gediplomeerd peuterjuf en werkt ze zelf bij NorSA. Ze geeft nu andere kwetsbare kinderen een kans op een toekomst.

[Klik hier voor de website van kinderfonds mamas](#)

Rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0363 4631 94 tnv Diaconie
Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.