

Uitnodiging: Oecumenische ontmoetingsdag

Crises, wat heeft God ermee te maken?

Vrijdag 30 oktober 2020
11.00 – 15.00 uur, Inloop vanaf 10.30 uur
Heiloo



Arthur Suusman: Kick at the darkness till it Bleeds daylight

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren.

Aanleiding is het proefschrift van Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp, die op zoek is gegaan naar de ware aard van de mens. Hij heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van 'zonde' in een tijd waarin velen (van ons) niet meer geloven in 'God als persoon', maar wel openstaan voor het 'goddelijke'.

We hebben een gezondheids crisis, een klimaat crisis, een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijk leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal nog goed? En heeft ons geloof in God hier nog iets mee te maken? Geeft het ons een heldere kijk op de ontwikkelingen, ontnemen wij steun aan ons geloof of versterkt het onze somberheid?

Op de ontmoetingsdag is er tijd om in stilte en in gesprek met anderen hierover na te denken: Op zoek naar je diepste Z/zelf en wat jouw drijft als mens.

Tip: Voor wie tijd heeft luister naar de podcast:

<https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-ware-aard>

Programma

10.30 uur Inloop

11.00 uur Welkom door ds. Stefan Bernhard.

11.10 uur Informatie van het Oecumenisch Platform NH.

11.20 uur Inleiding op het thema door ds. Fokko Omta.

11.50 uur Emmauswandeling. Met een paar vragen gaat u twee-aan-twee een wandeling maken door de kloostertuin.

12.50 uur Lunch

Tijdens de lunch wordt er geïncollateerd voor het werk van het Oecumenisch Platform Noord-Holland en de kosten van deze dag.

13.30 uur Groepsgesprek

14.30 uur Afsluiting en Vesper

15.00 uur Napraten.

15.30 uur Einde

Voor wie?

Lokale raden van kerken, oecumenische werkgroepen, oecumenische initiatieven, liturgische werkgroepen, pastores, voorgangers, predikanten, geestelijke verzorgers, Taizé-groepen, Iona groep, en iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt in **Noord-Holland**.

Uitvoering

Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling en diaconaal opbouwwerker.

Dominee dr. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp en op 19 november 2019 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op zijn proefschrift 'Sin: against Whom or against What?'

Kosten

Tijdens de bijeenkomst zal worden geïncollateerd. Zorg daarom dat u contant geld op zak heeft.

Aanmelden en informatie

Vermeld met hoeveel personen u wilt komen. Dit in verband met de lunch en de corona-regels. Na aanmelding krijgt u een week voor de bijeenkomst een bevestiging en de locatie in Heiloo.

Contactformulier Oecumenisch Platform NH:

<https://www.oecumenischplatformnh.nl/?page=contact>

of per email: info@oecumenischplatformnh.nl

Onderwerp: Ontmoetingsdag 30 oktober 2020.

Telefoon: 06 55884486 (Kor Berghuis).

Tip: Voor pastores, voorgangers en kerkelijk werkers is het mogelijk in het kader van de na- en bijscholing studiepunten te krijgen. Kijk daarvoor naar de regels die gesteld worden voor registratie in het beroepsregister.

Hoe u kunt bijdragen aan het OPNH!

<https://www.oecumenischplatformnh.nl/over-ons/activiteiten> en lees hoe u kan deelnemen aan het oecumenisch netwerk Noord-Holland.