

## Tafelgebed

V: Verheft uw harten

**A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER**

V: Laten wij danken de Heer onze God

**A: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG**

-Vervolg Tafelgebed...

uitlopend op de instellingswoorden van Jezus...

...

v. Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn  
gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding.

**A. MARANATHA**

v. Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde...

**A. ONZE VADER...**

Tafellied: 381: 2 en 5

Uitdelingswoorden en delen van brood en wijn/druivensap

Woorden van dank

Slotlied: Lied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en zegen (Gezongen: amen)

Orde van de dienst van Schrift en Tafel op  
zondag 8 januari 2023 te Uitgeest-Akersloot  
Verbindingsdienst van de tijdelijke predikanten

**AL MIJN GOEDE  
VOORNEMENS  
ZIJN ALWEER  
VERANDERD IN  
SLECHTE GEWOONTES**

oom Herman van

*Loesje*

**BEN IK NET BEGONNEN  
AAN MIJN  
GOEDE VOORNEMENS  
HOOR IK  
DE KERSTKLOKJES  
ALWEER KLINGELEN**

neef Karel  
van

*Loesje*

PastDus 1045  
www.bongel.nl

**BEGON DE DAG  
MET TIEN GOEDE  
VOORNEMENS**

**ZE ZIJN NU AL OP**

PROTESTUS ALLE  
887 BA 7 ARNHEM

*Loesje*

**VANDAAG  
MAAR WEER EENS  
HEEL HARD  
LANGS  
DE SPORTSCHOOL  
GEFIETST**

*Loesje*

Thema: Goede voornemens...  
Hoe goed moet je zijn?

Voorganger: ds. Edward Kooiman  
Organist: Hans Kelder

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Intredelied 276: 1 en 2

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

**A. Die hemel en aarde gemaakt heeft**

v. De Heer zij met u

**A. Met U zij de Heer**

Gebed bij deze zondag

Zingen: Lied 119: 1 en 2

Verbinding aan de gemeente

van ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward Kooiman

Vraag en belofte

Zegenbede

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, zie hier uw tijdelijke predikanten. Wilt u hen in uw midden ontvangen, hen - waar nodig - ondersteunen en dragen in uw gebeden?

Wat is daarop uw antwoord? ...

Zingen: Lied 912: 1 en 2

Waar het over gaat: Goede voornemens... Hoe goed moet je zijn?

Schriftlezing 1: Marcus 10: 17-18

Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.'

Schriftlezing 2: Tekst: Romeinen 3: 10-12:

Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

Zingen: Lied 825: 1 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 833: (3x)

Dankzegging en voorbeden

Inzameling der gaven

Nodiging

Inleidend lied 653: 2 en 5

Vredegroet

V: De vrede van de Heer zij met u

**A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER**

We wensen elkaar de vrede van Christus toe